NGĂN TỦ CŨ

Ngăn tủ cũ mười năm về sắp lại xương lá bồ-đề nhuộm tím rơi ra sách vở ướp tháng năm dài, tuổi dại sống một thời thơ mộng bướm hoa xa

những lưu-bút ngày xanh đầy bụi phủ lật từng trang chữ chứa-chan xưa bâng-khuâng điểm bạn còn, bạn mất ... có người xa vắng... đã về chưa?

nghe như vẳng tiếng cười vang đâu đó áo trắng tung-tăng từng buổi tựu trường góc quán nhỏ ly chè xanh tuổi nhỏ chéo áo dài ai buộc dính... yêu thương

ôi kỷ-niệm
mang-mang đầy nỗi nhớ
chất-ngất lòng
ngăn tủ của ta ơi!
mười năm nữa
và sau mười năm nữa
tóc bạc đầu
thương nhớ mãi khôn nguôi...

LÊ MAI

THE OLD SHELF

The old shelf
After ten years I came back to rearrange.
From the books and notebooks range
Fell out the veins of violet-dyed fig tree leaves:
The sight of which more and more aggrieves
Reminding me of my dear green years
With now so long-ago those cheers...

The dusty autograph books each showing
Each page with friendship overflowing
As I turned over, I reviewed each classmate:
Who were still alive, who had already found fate,
Who succeeded in fleeing as yearned,
And who however returned...

In my mind revived the white dresses of fays And their laughters like on back-to-school days, The small kiosk with the glasses of juice, The rear laps who knotted as love to introduce...

Oh memories of youth! Thence
Nostalgia immense
In my self!
Oh my old shelf!
Ten more years, ah!
And after ten more years – who could debar?
When has grown white my hair
To-pine-for and to-miss shall I for ever bear...

Translation by THANH-THANH