

Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm Tháng Tư Đen Kiều Mỹ Duyên



“Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” tại Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt, 13962 Seaboard, thành phố Garden Grove, lúc 7 giờ tối thứ năm, ngày 30/4/2026.

“Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” được tổ chức tại Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt, 13962 Seaboard Cir., thành phố Garden Grove, Nam California vào lúc 7 giờ tối thứ năm, ngày 30/4/2026. Với sự hiện diện của Giám Mục Trần Thanh Vân trong hội đồng liên tôn; linh mục Nguyễn Văn Tuyên, linh mục Nguyễn Hữu Lễ đến từ Tân Tây Lan, tác giả “Anh phải sống”, tiến sĩ Ngọc Trần, kỹ sư Đỗ Như Điện, tiến sĩ Đinh Xuân Quân, nhà văn Phạm Quốc Bảo, giáo sư Lê Xuân Khoa, kỹ sư Mark Nguyễn- phó thị trưởng thành phố Westminster, ca sĩ Ngọc Hà, Dương Bá Cơ, Hồng Tiên, Tịnh Như, v.v.



Kỹ sư Châu Thụy và kỹ sư Mark Nguyễn- phó thị trưởng thành phố Westminster (Hình từ trái sang phải)



Kỹ sư Châu Thụy nói về thuyền trưởng Nguyễn Đình Quảng

Kỹ sư Châu Thụy cho chiếu về những chiếc thuyền cho người tị nạn vượt biên lênh đênh trên sóng biển rất cảm động. Sự sống và chết gần kề, những người tị nạn mặt mày lem luốc, ốm nhom, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, lo âu, nước mắt lưng tròng, những đứa trẻ ốm nhom, quần áo rách nát, ba mẹ bồng trên tay. Tiếng sóng biển át tiếng khóc của trẻ thơ và người lớn. Chiếc thuyền trên màn ảnh và chiếc thuyền nhỏ trong văn phòng của hội từ thiện gần giống nhau.



Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và Kiều Mỹ Duyên

Khán giả yên lặng, có người lau nước mắt. Những ngọn nến lập lòe, những mái tóc bạc phơ bật khóc, có lẽ họ là những chứng nhân lịch sử người tị nạn, họ là thế hệ thứ nhất đã vượt biển.

Nhà văn Phạm Quốc Bảo, tóc bạc phơ, ở tù 5 năm, hình như con mắt ướt ướt, quay qua nhìn người bạn bên cạnh và nói:

- Bạn của chúng ta học văn khoa ngày xưa bây giờ đã đi gần hết. Đi nghĩa là đi không trở lại trần gian, đi mãi mãi.



Các quan khách và đồng hương tham dự lễ tưởng niệm tháng 4 đen.

Người lính trong quân phục Hải Quân với giọng ngâm thơ nỗi niềm làm chạnh lòng người nghe. Có những tiếng khóc hòa với tiếng ngâm thơ. Văn phòng từ thiện không đông người nhưng ban tổ chức cho chiếu phim sống động của người vượt biên làm náo lòng người tham dự.



Mọi người cầu nguyện và tưởng niệm những người đã mất ngày 30/4/1975.

Tiếng hát của ca sĩ Ngọc Hà là ca sĩ có lòng làm người nghe nhớ lại quá khứ đau thương tưởng chừng không bao giờ quên được.



Con thuyền tị nạn được trưng bày tại viện bảo tàng Di Sản Người Việt.

Linh mục Nguyễn Hữu Lễ mời quý đồng hương đến tham dự đại lễ “Ngày Sài Gòn 2026” lúc 10 giờ sáng chủ nhật, ngày 5 tháng 7, 2026 tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, tưởng niệm 50 năm Sài Gòn mất tên, vinh danh giá trị lịch sử của Sài Gòn, bày tỏ ý chí bảo tồn danh xưng Sài Gòn và chương trình văn nghệ “Đêm Sài Gòn” lúc 5 giờ chiều tại hội trường Lavender, 14190 Beach Blvd., Westminster. Xin liên lạc với linh mục Nguyễn Hữu Lễ, số điện thoại 714-200- 7920. Đặc biệt, trong năm đánh dấu 50 năm Sài Gòn mất tên, các sinh hoạt đã được thực hiện với sự đồng tổ chức và phối hợp chung của 7 đoàn thể: Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Nhân Bản Xã Hội, Hợp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, Việt Nam Quốc Dân Đảng; cùng với sự cố vấn và hỗ trợ tinh thần của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

Linh mục Nguyễn Hữu Lễ năm nay 79 tuổi, có lẽ đây là lần cuối cùng ngài tham dự. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện Phong Trào Sài Gòn, cho hay trong hai thập kỷ qua, PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN đã lan rộng trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. “Sài Gòn” một cái tên gắn liền với lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân miền Nam. Có những điều có thể thay đổi bằng quyền lực nhưng cũng có những điều không thể bị xóa bỏ, vì chúng tồn tại trong lòng người. Sài Gòn là một điều như vậy. Cha cho biết sẽ có nhiều phái đoàn từ Châu Âu, Na Uy, Úc Châu, v.v., đến tham dự.

Tương lai của những người trẻ rục rĩ, người trẻ không phụ lòng ông bà, cha mẹ của mình đã hy sinh cho con cháu, liều chết vượt biên bằng đường biển, đường bộ đến bến bờ tự do. Bây giờ, thế hệ trẻ làm rạng rỡ tổ tông, đã thành danh ở xứ người, ngành nào cũng có người Mỹ gốc Việt.

Người trẻ, người Mỹ gốc Việt làm tướng trong quân đội Hoa Kỳ, chánh án liên bang, tiểu bang, quận hạt, Dân biểu, thượng nghị sĩ, thị trưởng, phó thị trưởng, nghị viên, thương gia, khoa học gia, sĩ quan Cảnh Sát, v.v. Ở đâu có người Việt tị nạn là ở đó có người trẻ thành công trong mọi ngành. Đó là niềm hãnh diện của đồng bào tị nạn Việt Nam.

51 năm rồi, niềm đau của người tị nạn vẫn còn trong lòng người lưu vong. Mong mọi người lúc nào cũng nhớ mình là người Việt Nam, nói tiếng Việt, thương yêu đồng hương của mình, thương yêu đồng bào của mình đang còn ở Việt Nam, thương những người bất hạnh ở quê nhà như đồng bào cùi, thương phé binh, cô nhi quả phụ, những đứa trẻ mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa.

Mong lắm thay.

Orange County, 1/5/2026

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)