

# CÔNG ƠN CHA MẸ

Người ta đứng □ trên đời,

Ai không cha mẹ d□ trời sinh chẳng ?

Công cha mẹ sánh bằng **sơn h□i**, (1)

Đạo làm con ta ph□i báo ơn.

Ng□i mà nghĩ lại ngu□n con,

Công Cha như núi **Thái Sơn** (2) chưa t□y.

Ôi **từ m□u** (3) dài thay nghĩa Mẹ !

Nước đ□y ngu□n khôn lẽ nào đong.

Công Cha, nghĩa Mẹ mênh mông,

**10-** Đ□ dạ từng phút, ghi lòng từng giây.

Ngày lên **MỘT** chân tay m□m mại,

Tu□i lên **HAI** ai ph□i gi□t đi ?

aaaaLên **BA** thơ dại bi□t gì,

Ai cho học nói, ai thì dạy ăn ?

Ngày lên **BỐN** áo quần mặc □m,

H□i ai người mua s□m cho con ?

Lên **NĂM** tu□i khá lớn khôn,

Con đau ai ph□i b□n ch□n lo toan ?

Ngày lên **SÁU** họp đoàn bạn nh□,

**20-** Ai dạy câu nhớ T□ Hùng Vương ?

Tu□i vừa lên **BẢY** đ□n trường,

Bút ai vắn sắn, giầy thường ai mua ?

Ngày lên TÁM thi đua sớm tối,

Ai mong con học giỏi Thầy vui ?

Đến năm lên CHÍN, lên MƯỜI,

Ai mong con được sáng ngời tương lai ?

Ngày MƯỜI MỘT, MƯỜI HAI tươi thắm,

Tuổi thanh xuân như gấm thêu hoa,

Đến năm tuổi đã MƯỜI BA,

**30- Văn chương, Sẻ địa, (4a) Kẻ hà (4b) nhập tâm. (4c)**

Tuổi MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM đã tới,

Thời gian đi chông đợi ai đâu !

Xưa nay trong cõi hoàn cầu,

Nếu không Cha Mẹ, ai sau nên người ??

Tuổi MƯỜI SÁU tốt tươi dáng vóc,

Ai ngày đêm săn sóc cho con ?

Đến năm MƯỜI BẢY tuổi tròn,

Ai khuyên con luyện tâm hồn thong ngay ?

Tuổi MƯỜI TÁM tràn đầy nhựa sống,

**40- Đem sức dài vai rộng đua chen.**

Trở xong món nợ sách đèn, (5)

Nghìn sau bia đá (6) còn tên rành rành.

Khi con đã trưởng thành khôn lớn,

Tuổi vào đời mơn mẹn như hoa.

Anh trên em dưới thuận hòa,

Gặp chúng dựng vợ lấy là **hợp luân (7)**

Rồi con cháu dòn dòn đông đúc,

Thuận lẽ trời **kịp tục (8)** ông cha.

Măng non thay thế tre già, **(9)**

**50-** Nuôi con mới hiểu lòng Cha Mẹ mình.

Lời Cha Mẹ định ninh **(10)** trong dạ,

Chữ hiểu thân **(11)** chớ khá lãng quên.

Nộp nhà phải giữ lấy nết,

Đem cho giòng họ vang rền tiếng khen.

Phải nghĩ đến ơn đức nghĩa trổ,

Giọt máu đào nước lã một ao. **(12)**

Công Cha núi Thái ngút cao,

Thậm sâu nghĩa Mẹ khác nào biển Đông.

Ăn trái chín, kịp trông phải nhớ, **(13)**

**60-** Uống nước trong ai nhớ quên sông. **(14)**

Người mà bệch chữ gia phong **(15)**

Là không nhớ gốc Cha, Ông trong đời.

Ghi lòng tạc dạ con ơi !!

**64-**Đừng nên tiếng xấu đời người khinh.

**TRƯỜNG GIANG**

**GHI CHÚ : Ch□ dành cho giới tr□ VIỆT NAM sinh tại ngoại qu□c**

**1-SƠN H□I:** SƠN= trái núi, H□i=bi□n nước. Ý nói : Công ơn Cha Mẹ sinh đ□ ra con cao như núi, rộng như bi□n, khó l□y vật gì khác d□ so sánh được .

**2- THÁI SON:** Tên một trái núi r□t cao và to lớn □ phía Tây nước Tàu.

**3- TỪ M□U:** .Từ = hi□n lành , m□u = người mẹ. TỪ M□U = Người mẹ hi□n lành, phúc hậu, không làm việc gì độc ác có hại đ□n người □ xung quanh.

**4a-S□ ĐỊA ;** Một cu□n sách ghi chép mọi việc quan trọng □ trong và ngoài nước Việt Nam

**4b-K□ HÀ:** Môn toán đo lường trong toán học .

**4c- NHẬP TÂM:** Ghi nhớ trong lòng (trái tim)

**5- TR□ XONG MÓN NỢ SÁCH ĐÈN:** Cu□n sách và ánh sáng c□a cây đèn là do cha mẹ và các th□y cô cung c□p cho học trò sinh s□ng, học tập. Sau khi t□t nghiệp, các Tân khoa ph□i tận lực dùng sự hi□u bi□t c□a mình đ□ truy□n dạy lại cho các th□ hệ tương lai. Đó là cách người học trò tr□ lại món nợ trong su□t thời gian học tập đ□ họ báo đáp công ơn::

A-Dưỡng dục c□a các đ□ng sinh thành

B- c□a các th□y cô đã tận tụy gi□ng hu□n cho học sinh tr□ nên người trí thức..

Đi□u quan trọng là các tân khoa đã góp công vào việc làm cho đ□t nước văn minh giàu mạnh, không thua kém b□t cứ mot Quốc gia nào trên thê giới.

**6-BIA ĐÁ:**Một t□ng đá do thợ chuyên môn đẽo gọt thành một hình chữ nhật trong đó ghi tên vinh danh các C□ Nhân, Ti□n sỹ thời xưa, đ□ng thời khuy□n khích các th□ hệ tương lai noi gương những người đi trước đ□ c□ g□ng học hành.

**7- HỢP LUÂN:** Việt Nam tuy đã văn minh, tân tiến, vẫn theo luân thường, đạo lý do Thánh Tông Khổng Tử người nước Lỗ bên Tàu sáng lập gọi là Đạo Nho..

Luân lý của Đạo Nho là:

Anh em nhu thuận chân tay”

“Vợ chồng như đũa có đôi”

Trong gia đình, trai gái khi đã đến tuổi trưởng thành (18 tuổi) thì phải dựng vợ, gả chồng để nhân số trong giòng họ ngày một tăng thêm. Đó là nguyên tắc hợp luân, xưa nay tại VIỆT NAM chưa có gì thay đổi.

**8- KẾ TỤC:** Kế tiếp, người đi trước, kế theo sau, tại Việt Nam chưa bao giờ thay đổi

**9- THAY THẾ TRE GIÀ:** Luật sinh tồn xưa nay, khi cây tre đã già, khô héo thì phải chặt, nhường chỗ cho mầm măng non thay thế. Người ta cũng vậy, khi còn trẻ tuổi, có dùng sức khỏe để nuôi nấng, chăm sóc cha mẹ thì mới biết đến công ơn khi mình còn trẻ, cha mẹ đã chăm lo, săn sóc đến mình như thế nào.

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ là như vậy đó...

**10- ĐỊNH NINH:** Luôn luôn ghi nhớ trong lòng, không bao giờ thay đổi

**11- HIẾU THÂN:** .Người con trai biết vâng lời cha mẹ.

**12: NƯỚC LÃ MỘT AO** Phương ngôn tục ngữ Việt Nam có câu : “ Một giọt máu đào, hơn ao nước lã”. Nghĩa là, Anh em cùng một cha mẹ sinh ra bao giờ cũng quý yêu nhau. Chính vì thế, người Việt thường nói” không ai có thể lấy một ao nước lã để làm thành một giọt máu được.

**13- KẾ TRƯNG PHẢI NHỚ:** Tục ngữ Việt Nam có câu “Ăn quế nhớ kế trưng cây”. Được ăn trái cây ngon ngọt, phải nhớ ơn người trưng ra cây đó. Ý nói, con được nên người có tài, có đức độ

hơn người, không làm điều gì có hại đến người xung quanh là nhớ có cha mẹ tận tình giáo huấn, Vậy bổn phận của con là phải có bổn phận báo ơn sự giáo huấn của cha mẹ mình.

**14- AI NỮ QUÊN SÔNG**"TỤC NGỮ VIỆT NAM cũng có câu" Uống nước nhớ nguồn.. Khi được uống nước trong cho khi khát thì phải nhớ đến dòng sông chứa đựng nước đó.

Trong gia đình, nếu con cái mọi người đều làm điều tốt lành là nhờ có ông bà, cha mẹ phúc đức, chỉ làm việc tốt lành đối với mọi người xung quanh để làm gương. Bởi vậy, con cháu phải nhớ ơn ông bà, cha mẹ vô phương diện này.

**15- GIA PHONG**:Là thói, khuôn phép của mỗi gia đình, con cháu phải tuân theo./.